

Mồng Bảy Tháng Bảy

Đêm nay, đêm Thất Tịch, Chúc Nữ gặp Ngưu Lang, thế là năm cứ năm / đôi tình nhân hội ngộ...

Trời cảm thương, mưa nhỏ...mà vẫn đầy sông Ngân! Bầy quạ lưng sát lưng / nối nhau cầu Ô Thước!

Ôi cái đêm hạnh phúc / mà nước mắt tràn trề! Ngưu Lang đi có về, Chúc Nữ hoài dệt lụa!

Chuyện ngàn ngàn năm cũ / Trời cho mới một đêm! Thương tình anh với em...đại dương không hẹp chút!

Anh biết là em khóc...mà thế thời thế thời...Không riêng mình ngậm cười, triệu triệu người nuốt lệ!

Thế giới ngày tận thế...chắc mình mới gặp nhau?

*

Trăng Mồng Bảy đón đau, ai cắt lìa hai nửa? Nhớ thơ Hàn Mạc Tử, Hai Nửa Một Vầng Trăng! (*).

Hỡi những đôi tình nhân / bâng khuâng chiều với sớm, ngày đoàn viên đầu muện / có chờ nhau được không?

*Câu hỏi giữa mênh mông...
Ai hứng giùm bát ngát...
Anh nhớ em ánh mắt...
Ánh mắt buồn long lanh...*

Trần Vấn Lệ

(*) Thơ Hàn Mạc Tử: "Đêm nay có một nửa trăng thôi! Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi? Ta nhớ mình xa thương đứt ruột, gió làm nên tội buổi chia phôi!"